

Spejder Quiz

Hver dag på lejren vil lejravisen bringe et par quiz-spørgsmål.

Tag med en kammerat rundt i lejren og find svar på spørgsmålene ved at spørge dig for i grupperne.

Samlet besvarelse på alle spørgsmål afleveres senest fredag aften i museumsvognen. Der trækkes lod om historiske lejr-T-shirts fra tidligere korpsejre blandt vinderne.

Spørgsmål 3:

Hvor lå Jens Langknivs første tropshus?

Spørgsmål 4:

Hvor fik Ravnetroppen sit navn fra?



Dagen i glimt



1924 Ermelunds jamboree

Baden-Powell afholdt verdens første spejderjamboree i London i 1920. Det blev en kæmpe succes. Som følge af de danske spejders og ikke mindst spejderchefens gode forhold til Baden-Powell, fik de danske spejdere opgaven med at planlægge verdensjamboree nr. 2 til 1924.

Danskerne var klar over, at søgte man på det mindste punkt at efterligne englændernes succesfulde arrangement, ville man komme til at ligge under. Det gjaldt derfor om at finde på en ny form for arrangementet. Og til held for danskerne var der et iøjnefaldende punkt, hvor man meget let kunne angribe englændernes jamboree. Thi en positiv fejl havde deres arrangement: Det var kulisser og teater det hele, og ikke sundt og frit naturliv. Jamboreen i London foregik nemlig i det kæmpemæssige messe og udstillingscenter "Olympia Hall",



alle konkurrencer og lejrens dagligliv forgik indendørs, – og det er nu engang ikke noget for raske piger og drenge!

Danskernes jamboree blev placeret i det fri, på Ermelundsletten ved København, med overnatning i telt og lejrlev, som vi kender det. Denne form for afvikling af jamborees er forblevet lige siden.

Tak for is

Som nok alle ved, havde Preben rund fødselsdag søndag. Han fejrede det ved at give is til alle, så der var et herligt gensyn med Hjemis-bilen. Det var herligt med en afkøling i sommervarmen. Tak fra os alle til Preben.

Stof til lejravisen

Redaktionen har allerede modtaget rigtig mange bidrag til lejravisen. Det er vi rigtig glade for. Jeres bidrag gør indholdet levende, og vi modtager derfor fortsat gerne jeres bidrag. I kan sende materialet til: ole.lumholt@email.dk. På forhånd tak!



Nyt fra Næsbyen

Med nyheder (19)24-7 om dansk spejdersport



Nr. 2

Mandag 22. juli 2024

Søndag stod i lejrarbejdernes tegn

Det fantastiske sommervejrsøndag blev til fulde udnyttet af spejdere og pionerer til at lave lejrarbejder efter alle kunstens regler.

Som normalt på en korpsejre var opgaverne ekstraordinære, og spejderne skulle således opføre ophøjede platforme på stolper, som danner fundament for patruljeteltene. En platform er typisk opstillet på 25 fritstående stolper, som alle er forsvarligt nedgravet i jorden; så det blev til rigtig mange arbejdstimer med at hente og tilpasse rafter, grave stolpehuller samt opbygge platformene.

Hver enkelt platform kan indrettes individuelt med rækværk, stiger og andet godt. Efterhånden som arbejderne skred frem, blev der åbenbart et fantastisk syn på lejrpladsen.

Stifinderne havde fået til opgave



at fremstille traditionel lejrplads med alt, hvad dertil hører. Der er således udført bålpladser, brændeskjul, fedtfælder, affaldsstativer, huggepladser samt alt muligt andet godt gedigent lejrarbejde.

Pionerer er i gang med sovepladser af skaller og andre raffinementer. I en særskilt artikel vil der komme en nærmere be-

skrivelse heraf.

Endelig var der i roverlejren aktiviteter med at fremstille køkkenbord og spisebord med dyvler efter kulsømetoden.

En tur gennem pladsen var således en fornem gennemgang af de gule spejders adelsmærke: godt traditionelt lejrarbejde.

Dr. Winthers eskapader

Søren var på korpsejren på Gurreddam ansvarlig for førstehjælpsteltet. På denne korpsejre er Søren trådt et skridt tilbage, men har dog ikke helt sluppet grebet. Opgaven er overladt til lokale samaritter, som løser den fremragende. Søren har dog følt behov for en intensiv brugerundersøgelse og pådrog sig derfor selv overfladiske skrammer for at få disse behandlet af samaritterne. Efterfølgende

oplyste Søren, at disse havde bestået med topkarakter.



Nyt i museet

I anledning af lejrens temadag "orientering" åbnes i dag en udstilling om kort og kompas. Kom og få forklaringen på, hvorfor nogle kompasser er inddelt i 400 grader og andre i 360 grader.

Fra i dag vil det også være muligt for ulve-bander at få taget et foto af hele banden iført ulveuniformer fra gamle dage. Så kom en bande ad gangen med en af jeres ledere, så får I et flot fælles foto.



Rundt i ulve- stifinderlejren

Vores udsendte medarbejder mødte Rød Bande fra Kong Hardeknud Trop på besøg i museet og måtte straks høre, hvad de synes om lejrlivet. Kun Liva har tidligere været på sommerlejr, for resten er det helt nyt. "Hvad har været det bedste indtil nu?", spørger vi. "Slikboden" svarer Emmylou hurtigt. Benjamin synes dog, det at være sammen med vennerne er bedst. "Får I nok søvn?", spørger vi. "Nej", råber Lilje, Lilli og Olea i kor. "Vi kom først i seng kl. 11 om aftenen og vågnede kl. 06". "Kunne I så være stille, til I skulle op?". Nej siger de. "Vi lavede disko party, og så kom vi til at træde på Benjamin, så vågnede han også".

I stifinderlejren mødte vi Væsler fra CHR IV.s trop. "Hvad synes I

har været det sjoveste indtil nu?" "Det vi bygger", siger Constantin – "og den mad vi laver og spiser", tilføjer Casper. "Er det sjovt at sove i tipi?" Ja, men vi vågnede lidt over 06. Vi prøvede at være stille, men man kunne høre fra de andre tipier". Marius har netop sluttet sig til banden, han har endnu første nat i tipi til gode.



Andetsteds i stifinderlejren finder vi Sporrahøj fra Ellestinger Flok. Leonor, Melissa og Adrian synes

Dagens detalje

Ideen til de sjove ulvehuer der pryder ulvenes opslagstavle, fik Nicklas i en drøm. Han havde net-

Op afsluttet arbejdet med en opgave I får at se i morgen. Dette gav en masse halvmåne formede afskær. Og materialer skal jo ikke gå til spilde. Andet afskær blev til hatteskygger og efter maling syntes han, at der manglede ulvehovedet for at fuldende hatten. Så blev den også lavet. En lille sød detalje fremstillet på 10 timer. Rent feinschmeckeri. Nyd det.



godt om at sove i tipi, selvom der er nogle, der snorker. Det bedste er dog løb med indianerne, og det med bål og at sove ude. Gunner slutter sig til. Han ved ikke hvad det sjoveste har været, han er bare træt, siger han.



Leg på kryds og tværs mellem flokkene blomster i ulvelejren. Her er friske ulve fra Jens Langkniv, som hjælper med at bygge et kæmpe kryds og bolle. Kongespil og vandkamp er også mellem de fælles aktiviteter.



Søndag bød på næsten 30 grader, To hjælpsomme ulve fra 1. Næstved, Bingo og Brumby, tilbød deres hjælp til ulvene fra Frederiksborg trop med at sætte deres skygge-sejl op, så de kunne blive kølet lidt af.



Nak og æd-menu i Roverlejren

Søndagens madlavning i Roverlejren antog dimensioner, som var et helt afsnit i Nak og Æd værdigt. Madlavningsholdet, som bestod af Mette, Krestine, Dennis og Martin brugte mere end 2 timer på fremstilling af en gourmetmiddag, hvortil Nana gik på rov og sankede naturens vilde tilbud i nabolaget.



Menuen var sammensat således: Spaghetti carbonara: Hjemmelavet frisk pasta, som blev æltet og efterfølgende rullet ved bålet ved hjælp af glasflaske og skåret til linguini (smukke strimler) Citron/persille gremolata Finthakket citronskal og persille rørt sammen med friskhakket hvidløg Flødesovs fremstillet på fond af persillestilke og hjemmesanket frisk merian fra nærliggende hegn. Kyllingesvær. Strimler af kyllingeskind som "flæskesvær" friturestegt i rapsolie over bål

Michael køkkenchef var hidkaldt som madanmelder for at bedømme resultatet og udtalte spontant: "Det er f..... i orden!"

Alle i roverlejren var enige om, at resultatet var til 6 spejderhatter ud af 6 mulige, så madholdet stod til ubetinget genvalg.

Reveille og retræte

Lone blæser hver morgen reveille kl. 7 og retræte ved solnedgang. Lone er forholdsvis ny gul spejder og har tidligere været blå samt medlem af tambourkorpset i Aarhus. Lone får heldigvis hjælp af Nic fra 1. Næstved, så de kan dele tjansen.

Radio fra lejren

En lytter på Bornholm har oplyst os om, at en spejder fra lejren har ringet til en program på P1 om oplevelser i sommerlandet. Her berettede spejderen om lejren med 520 spejdere.



ANNONCE

Bridgeblanding er godt for sjæl og legeme

Bridgeblanding indeholder mange kalorier og er derfor den helt rigtige snack ovenpå en hård dags strabadser.

"Jeg er blevet et nyt og bedre menneske efter, at jeg begyndte at spise **Bridgeblanding**", udtaler Marianne og tilføjer "jeg kan næsten ikke vente på at komme i gang med dagens pose".

Bridgeblanding kan købes i Sugarmamas slikbutik og er mandag på tilbud til kun kr. 29,85 pr. pose.



Vejrudsigten

Når der er tilstrækkelig blå himmel til at danne 10 par husarbukser inden klokken 12, så forbliver vejret godt resten af dagen, lyder et gammelt vejrvarsel.

Dagens vejr: Husarerne må i dag gå med numsen bar!